

Βασιλική Κων. Μαντέφου MSc

Τα Κουκιά Και ο Παπάς





*Αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά με καταγωγή από του Ίσαρη,
με την ευχή να αγαπούν το χωριό και να δημιουργούν σε αυτό.*

Συγγραφέας: Βασιλική Μαντέλλου, MSc

Επιμέλεια: Βασιλική Μαντέλλου

Ζωγραφιές: Κωνσταντίνα Ασημακοπούλου και Βασιλική Μαντέλλου

Σελιδοποίηση: Λία Μακρή-Δούληβαρη

Ψηφιακή Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία:
Λύχνος Ε.Π.Ε. - Γραφικές Τέχνες
Πέτρας 16, 104 44 Αθήνα
Τηλ.: 210 5156300, Fax: 210 5156299
E-mail: info@printhouse.gr
URL: www.printhouse.gr

© 2017

ISBN: 978-960-93-9353-9



Μια φορά
και έναν καιρό,
στα πολύ παλιά χρόνια,
ζούσε σ' ένα μικρό χωριό
της Αρκαδίας, στο Ίσαρη,
ένας καηλοκάγαθος παπάς,
ο παπά – Κώστας.



Ο παπά- κώστας, ήθελε να μάθει πότε
θα έρθει το Πάσχα, για να χτυπήσει
την καμπάνα στην εκκλησία του Αγ Νικόλα
και να κάνει τη λειτουργία της Λαμπρής.

Όμως δεν είχε ημερολόγιο
για να μετρήσει
τις ημέρες.



Σκέφτηκε λοιπόν

να πάει στο δάσος του Ίσαρη να ρωτήσει
τη σοφή κουκουβάγια Σοφία, που ζει εκεί!



Ανέβηκε λοιπόν στο άηλογό του,

την όμορφη Δανάη και έτρεξε γρήγορα - γρήγορα
στο δάσος προς την Παναγιά,
με τα ψηλά δέντρα και τα πολύχρωμα λουλουδάκια.



Εκεί βλέπει την κουκουβάγια και την ρωτάει:

«Καλή μου κουκουβάγια Σοφία, πες μου σε παρακαλώ,
σε πόσες ημέρες θα έρθει το Πάσχα φέτος;»

Η κουκουβάγια η Σοφία, του απαντά:

«Σε 40 ημέρες παπά μου!».



Ο παπά-Κύστας ευχαρίστησε την κουκουβάγια και
έφυγε χαρούμενος για το σπιτάκι του στο χωριό.

Όταν έφθασε στο σπίτι, έβαλε σ' ένα φιασκι, 40 κουκιά,
όσα και οι μέρες μέχρι το Πάσχα που του είπε
η κουκουβάγια η Σοφία!

«θα τρώω κάθε μέρα από ένα κουκί
και μόλις τελειώσει η φλιάσκα, θα έρθει το Πάσχα»,
είπε ο παπά – Κώστας!





Ένα πουλιάκι, ο θύμιος, που καθόταν στο παράθυρο,
έβηλεπε τον παπά να τρώει ένα μόνο κουκί κάθε μέρα.

Λέει λοιπόν ο θύμιος στη γυναίκα του παπά:
«Παπαδιά, βάλει κι αήλια κουκιά στο φηασκί του παπά
γιατί ο παπάς τρώει ένα μόνο κάθε μέρα και θα
πεινάει!»

Η παπαδιά, που αγαπούσε πολύ τον παπά και δεν
ήθελε να πεινάει, ανοίγει τη φηάσκα και βάζει μέσα
μια οκά κουκιά, για να έχει να τρώει όσα θέλει!

Ο παπά –κώστας, συνέχιζε να τρώει ένα κουκί κάθε
μέρα αήλια η φηάσκα δεν τελείωνει!





Οι συγχωριανοί, ανησύχησαν βλέποντας ότι είχαν περάσει ημέρες, βδομάδες, ακόμη και μήνες και ο παπάς δεν είχε χτυπήσει την καμπάνα του Άη Νικόλα για τη Λαμπρή. Μαζεύτηκαν λοιπόν στην κεντρική βρύση του Ίσαρη και έδωσαν εντολή στον πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Παναγιώτη, να πάει και να ρωτήσει τον παπά.





«Παπά –Κώστα, πότε θα έχουμε Πάσχα φέτος;»

Και ο παπάς αποκρίθηκε: « κατά πως λένε τα κουκιά και μαρτυρά η φλιάσκα, δεν θα κάνουμε φέτος λαμπρή μήτε καθόλου Πάσχα».





Διασκευή παραδοσιακού παραμυθιού που απαντάται με παραλλαγές σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ρούμελης, Μαγνησίας, Ικαρίας και Αιθιού. Το παραμύθι παρουσιάζεται ως μια μυθοπλαστική απεικόνιση του Ίσαρη με στοιχεία και ονόματα από το παρόν, όπως τα βιώνουν τα παιδιά στα οποία απευθύνεται, ηλικίας από 2 έως 102 ετών!

Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε από τους κυρίους και κυρίες:

Κώστα Φίλιανδρο

Δημήτρη Βελλή

Σούλα Λάμπρου

Νίκο Παπακωνσταντίνου

Βασιλική Μαντέλιου





ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ISBN: 978-960-93-9353-9